

„Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan, mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd ; een licht dat voor de heidenen straalt”.

Luc II, 29-32

†

**BID VOOR DE ZIEL.**

van

**de Heer André DUBOIS**

zoon van

**de Heer Cyriel en Mevr. Julienne VAN HAUTTEGHEM**

*geboren te Ename de 24 maart 1935 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde de 2 februari 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.*

Op het feest van O. L. Vrouw Lichtmis heeft God deze jonge man plots tot zich geroepen. Zijn onverwacht heengaan heeft zware rouw in deze beproefde familie gebracht. Het lijden hoort nu eenmaal bij het menselijk leven. Ook Maria, Jezus Moeder, heeft ervaren dat dienstmaagd zijn van de Heer grote offers kan vragen. De oude Simeon, die Jezus in zijn armen mocht nemen, noemde Hem een stralend licht voor de heidenen, maar voorspelde Maria dat een zwaard van droefheid haar ziel zou doorboren. Liefde doet lijden ! Dat weten alle moeders, die zich zoals Maria, wegschenken voor het geluk van hun kinderen.

Moge de H. Moeder Gods door haar machtige voorspraak de ziel van deze duurzame overledene aanbevelen aan Gods goedheid en barmhartigheid.

**Duurbare ouders, zuster, broer en schoonzuster**, mijn plotse afsterven is voor u een oorzaak van groot verdriet. Dank voor al uw goedheid en zorg voor mij. Blijft mij gedenken in uw dagelijks gebed. Eens komt de dag van een eeuwig wederzien bij de Heer.

**Beste familie, vrienden en bekenden**, uw gebed weze mij een steun in dit pijnlijke uur.

*Mijn Jezus, barmhartigheid !*

---

De Heer en Mevrouw Cyriel DUBOIS -  
VAN HAUTTEGHEM, *zijn ouders ;*

Mejuffrouw Paula DUBOIS,  
De Heer en Mevrouw Paul DUBOIS-VERDONCKT,  
*zijn zuster, broeder en schoonzuster ;*

Mejuffrouw Marina DUBOIS,  
De Heer Geert DUBOIS, *zijn nicht en neef ;*

De families DUBOIS en VAN HAUTTEGHEM.

**Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft