



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

BERTHA DUBOIS

weduwe van de Heer

Omer CARLIER

geboren te Everbeek op 11 juli 1899 en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op 31 mei 1994, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Een geliefde (over-groot)-moeder uit 1899. Weduwe sinds 1970. Van beroep in vroeger jaren het harde werk op de boerderij. Op haar tachtigste thuis en goed verzorgd bij Denise en de laatste jaren bij Claire. Kinderen die hun moeder graag gezien en voor haar gezorgd hebben. Ze hebben dankbaarheid getoond. "Moeder is lief en goed. Zij is een beste moeder", getuigen zij. Ze hoopten op terugkeer uit de kliniek. Ze zouden feesten bij de eeuwwisseling in het jaar 2000. Werkelijkheid is anders. De overgang tussen 20ste en 21ste eeuw lukt hier niet.

Luc getuigt: "Lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Jij was rechtvaardig, werklustig, spaarzaam. Jij hebt voorbeeldig geleefd. Ook jij hebt je ouders in hun oude dag goed verzorgd. Jij was dankbaar voor al wie iets voor je deed. Jij hebt de kans niet meer om het te zeggen maar je wil het wel. Dank u. Ieue dochters en schoonzoons voor al die jaren dat jullie voor mij zorgden".

Ik bewaar in mijn herinnering haar foto van de laatste jaren. Zij is lief, denk ik met een zeker weten. Een monument van geleefd geloof en geleden liefde. Zij is klein, maar met ogen die je helderziend aankijken zonder veel te moeten zeggen. Ze is thuis bij haar kinderen. Ze dankt God. Ze bidt het Onze Vader mee omdat zij Gods Rijk verwacht. Hoe zal ik haar weerspiegelen in woorden en zinnen om iets van haar te kunnen zeggen? Misschien het best in honderden miniatuur-verhalen die vertellen van dood en geboorte, van neergeslagen worden en opstaan, van chaos en gefriemel, van altijd hetzelfde in de mensengeschiedenis, van altijd hetzelfde en altijd weer liefde.

Als je nauwkeurig toekijkt, zie je mensen die het leven vorm geven. Ze werken hard voor de toekomst van de kinderen, zoeken verweer tegen dood en ziekte. Mensen als Bertha die in het licht geloven ondanks de duisternis, die leven midden in de dood. Moeders die je nooit vergeet.

**De families CARLIER, DUBOIS,
ROSKAM en BAUWENS,**

danken U voor uw blijken van christelijke
deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. Moulart en Herregodts - Geraardsbergen