

+

Heer, geef in Uw goedheid de eeuwige rust en vrede aan

Mevrouw Maria DUBOIS

echtgenote van de Heer
Gustave DESTERCKE,

*geboren te Oprakel op 26 december
1885 en godvruchtig overleden te
Brakel-Oprakel op 22 mei 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.
Lid van de Contrerie van het H. Hart.*

--
Wanneer men spreekt van een goed en moedig mens, dan mag men zeker aan deze goede moeder deze naam ten volle geven. In haar beproefde levensavond, zo diep getroffen door het verlies van haar geliefde zoon Albert, mocht zij met voldoening en dankbaarheid terugdenken aan een arbeidzaam leven.

Dapper en vroom heeft ze zich helemaal gegeven aan het volbrengen van haar moederlijke plichten. Moeder was zo toegewijd voor haar familie, ze was voor iedereen vriendelijk, werkzaam en vedraagzaam. Ze was toch zo vertrouwd en verkleefd aan haar duurzaam gebleven plekje grond en huisje aan de boskant van de schone Vlaamse Ardennen, waar ze leefde, werkte en zorgde.

De levensjaren hadden haar wijsheid gegeven en diep en vroom godsdienstig gemaakt. Ze bezat de gave om door een vriendelijk woord en haar ongekunstelde omgang, haar familie en de mensen rondom haar gelukkig te maken.

Oud geworden werd ze hulpeloos en moest ze beroep doen op haar kinderen waar ze zo liefdevol en dankbaar een beste onderkomen vond. Elk gebaar van genegenheid en liefde stelde zij dankbaar op prijs, want ze was vereerd en verzorgd in haar familie als de beste moeders.

Mijn lieve kinderen, die ik zo graag rondom mij zag, en in wiens welvaren ik mij verheugde, doet zoals moeder. Gaarne was ik in uw midden en bij de goede mensen uit mijn buurt, ik voelde mij nooit verlaten. Aan allen zeg ik mijn oprechte dank voor elke zorg, voor elke dienst en genegenheid die ik mocht ondervinden in mijn oude dagen. Moge de Heer U zegenen en bewaren en ons allen samenbrengen in zijn Rijk zonder einde.

De families DUBOIS, GIJSELINCK DE-
STERCKE, JOURQUIN,

*danken U voor de bliken van
kristelijke deelneming.*