

De hoogste liefde is wel die, waardoor men zijn leven veil heeft voor zijn evenmens. (Joan XV 15)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**  
Mijnheer

**VICTOR DUBOIS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria Van den Bossche**

**Oudstijder 1914-1918**

**Ridder in de orde van Leopold II met  
Zwaarden Ridder in de Kroonorde met  
Zwaarden Drager van het vuurkruis**

geboren te Everbeek de 19-8-1889 en er overleden  
de 30-4-1955 voorzien van de HH. Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis»

Het leven van de mens vervliegt zo snel als rook  
in de lucht. Niets kan ons van de dood redden.

Zalig zijn zij die op zulke wijze leven dat zij de  
dood niet moeten vrezen.

Moedig heeft de betreurde afgestorvene voor  
recht en vrijheid gestreden en niets kon Victor  
voor zijn plicht doen wijken. Zo was hij steeds in  
het slijk der loopgraven of onder het vuur der bom-  
bardementen; een man van plicht. Ook in het  
burgerlijk leven was hij kloekmoedig en onver-  
moeibaar. Steeds vlijtig aan het werk noch moeite  
ontziende, werkte hij dag en nacht om de zijnen  
meer welstand te verzekeren en niets kon zijn  
werklust bedwingen tot dat hij eindelijk uitgeput  
van krachten alle werkzaamheden moest stille-  
gen en de dappere krijger en noeste werker einde-  
lijk zijn machteloosheid moest ondervinden. Ook  
in 't aanschijn van de dood toonde hij zich moedig  
en met volkomen onderwerping aan Gods H. Wil  
schonk hij zijn ziel aan zijn Schepper terug.

Het gebed was steeds zijn sterkte in het gevaar van  
de strijd, aan de bloedige ijzerboorden, zijn hoop  
in zijn verderleven, zijn troost in het uur des doods

Bemide Echtgenote, gij waart steeds aan mijn  
zijde om mij in alle omstandigheden bij te staan en  
op te beuren. Heb dank voor uw onwankelbare  
trouw, hulp en zorgen.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen gij die mij  
zoveel gelukkige dagen hebt verschaft, wilt mijner  
indachtig zijn in uw gebeden en gij mijn Neef  
priester des Heren, vergeet mij niet in het H. Mis-  
offer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.  
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans bid  
voor ons. 300 d, afl.

---

Mevrouw Maria VAN DEN BOSSCHE,  
Heer en Mevrouw Léon DUBOIS-VAN  
DEN BOSSCHE en kinderen,  
Heer en Mevrouw Charles D'HOSE-  
DUBOIS en kinderen,  
De familiën DUBOIS, VAN DEN BOS-  
SCHE, ROSKAM en DE GEETER  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.