



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Yvan DUBOIS

weduwnaar van **Lucienne DE BACKER**
echtgenoot van **Magda DE RIDDER**

geboren te Brussel (Distr. 2) op 30 juli 1936
en overleden te Ronse op 28 december 1994,
gezalfd met de H. Olie der zieken
« in extremis ».

De families

DUBOIS, DE RIDDER en DE BACKER,

danken U voor uw blijken
van christelijke deelneming.

Uitg. : Boekhandel Braeckman, Brakel
Rouwleiding bvba Raoul, Brakel

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten
der herinnering.

(Ward Bruyninckx).

Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering
aan mijn lach,
niet op mijn graf
maar daar waar ik gelukkig was.

God, zijn heengaan doet ons pijn, neem gij de
droefheid weg uit ons hart door het geloof
in Uw eeuwig leven.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.