

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan: Je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben je, aan je laatste beetje toe.  
Toon Hermans.*



Dankbaar aandenken aan

De Heer

*Raymond DUBUCQ*

Weduwnaar van Mevrouw  
Denise DE CLERCQ

Hij werd geboren te Goeferinge op  
28 februari 1928 en is godvruchtig overleden  
in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 9 februari 2005,  
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

---

De families:

DUBUCQ - DE CLERCQ - COSSYNS - DE ROECK  
danken u voor uw blikken van medeleven.

Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een lijden  
kan men dankbaar zijn  
dat God het komt bevrijden.

Slechts over blijft de herinnering  
van hoe ik leefde op aarde  
en voor degene die achterblijft  
heeft dat de meeste waarde.

*Een namis zal opgedragen worden in  
de Sint-Ursmaruskerk op zaterdag  
26 maart 2005 om 20.00 uur*

Deftinge, 15 februari 2005

---

Rouwcentrum - Onkerzele - COLIJER bvba \* Karkoolstraat 2 -  
Moerbeke\* Tel. 054/ 41.35.00

