

*De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen,  
ons lied en kort en broos.*

*F. Timmermans.*



Gedenk in uw vroom gebed

*D E H E E R*

**HILAIRE DU CHAU**

*echtgenoot van Mevrouw*

*JULIENNE VANDEN NEUCKER.*

Hij werd geboren te Viane op 21 mei 1917  
en is er plotseling naar zijn Schepper  
teruggeroepen op 1 januari 1986, voor-  
zien van de ziekenzalving « in extremis ».

*Oud-Strijder 1940 - 1945.*

*Voor de bliken van kristelijke medeleven  
en uw vroom gebed en uw aanwezigheid,  
danken u de families*

*DU CHAU, VAN DEN NEUCKER,  
VANDER VELDEN en DE LOOZE.*

Begraaf. Collier-De Taeve Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

Heer God,  
Gij laat ons het stervenuur onbekend  
opdat wij zo zouden leven dat we  
steeds bereid zijn om te sterven.  
Wij danken U voor het geluk  
dat we samen mochten opbouwen  
en genieten, voor hetgeen deze man  
voor ons geweest is en nog betekent :  
zijn onverdroten arbeid,  
zijn genegenheid en toewijding.  
Joviaal kon hij met mensen omgaan,  
ze op hun gemak stellen,  
ze bij zich thuis laten voelen.  
Moge deze vorm van naastenliefde,  
Heer, de aanloop geweest zijn  
naar de diepe belangloze liefde bij U.  
Beminde echtgenote, oprechte dank  
voor uw toegewijde zorgen die ik van U  
mocht ontvangen tijdens mijn ziekte.  
Beste familie, vrienden en kennissen,  
ik dank u voor al de vriendschap  
en genegenheid die wij gedeeld hebben.  
Moge ons gebed voor elkaar  
een teken zijn van onze oprechte  
vriendschap voor elkaar.

Druk. De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66