

Vuur van liefde, eeuwig leven
nieuwe aarde is uw naam -
in uw oord van rust en vrede
doe mij binnen gaan.



Vroom en dankbaar aandenken aan
de heer

WILLY DU CHAU

echtgenoot van mevrouw
Lucienne Van Lierde

geboren te Grimminge op 9 juli 1919 en
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 27 maart 1993. gesterkt door de HH.
Sakramenten der Zieken.

Erelid van de Konink. Muziekmij St.-Cecilia
Overboelare - Lid van de K.W.B.

De families

Du Chau, Van Lierde,
Carion en Molderez
danken u voor uw medevoelen in hun
rouw en uw steun door uw vroom gebed.

Willy heeft samen met zijn gezin gestreden
om het lijden te doorstaan. Omringd met
de beste zorgen en dank zij zijn sterke wil
heeft hij zich een lange tijd staande weten
te houden ... omdat hij intens veel hield
van zijn gezin en zijn familie. Met de
familiebijeenkomst van nieuwjaar wou hij
erbij zijn ondanks zijn verzwakte lichaam.
Reeds in de tunnel die hem zou leiden
naar de overkant nog even een helder
moment waarin zijn zorg en liefde voor
anderen sterk naar voor kwam.
De pijn om het afscheid is dan ook groot
maar wij geven hem graag in de handen
van de Heer van het Leven in wie hij
rotsvast geloofde en op wie hij hoopvol
vertrouwde.
Moge de Paasvreugde hem reeds vervullen
met de eeuwige vrede en rust.

Ik wou nog afscheid van je nemen
nog een woord
toevoegen aan mijn leven,
nog even opstaan uit de dood ...

Heb dank, heb dank mijn goede vrouw
voor je beste zorgen. Heb dank mijn kin-
deren en kleinkinderen voor julie aan-
hankelijkheid. Heb dank mijn familie, buren
en vrienden om julie medeleven.
In de naam van de liefde wees elkaar nabij
en durf te vertrouwen er is toekomst bij
God.