



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Germaine DUCHOU

weduwe van Mijnheer  
Jozef VAN ASSELT

Geboren te Appelterre-Eichem op 11 juli 1916  
en godvruchtig overleden in de Sint-Michiels-  
kliniek te Brussel op 24 december 1980.  
Gesterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

De feestelijke kerstklokken luidden de droeve  
mare : Germaine is naar de hemel kerstmis  
gaan vieren.

De blijde kerstliederen kregen voor ons een  
dissonant van pijn en verdriet.

Jezus heeft geweest bij het graf van zijn  
vriend Lazarus, hij begrijpt onze smart, maar  
het kerstekind troost ons : God is nabij.

In stille bewondering en diepe ontroering  
danken wij voor dit schone leven.

Na enkele jaren huwelijksleven verloor ze  
haar geliefde echtgenoot ; een zaak en twee  
kleine kindjes deden dag en nacht beroep  
op haar ; zij was de sterke vrouw die voor  
ging in toewijding en zorg. Het spoor dat ze  
achterliet was eenvoudig en duidelijk.

Tussen kinderen en kleinkinderen leefde ze  
gelukkig ; ze vond nog de tijd haar zieke  
moeder en zuster te verzorgen ; ze hield van  
de mensen, een voorbeeld van een gulle lach,  
ze had geen vijanden, alleen vrienden.

Juist door haar eenvoud viel ze op ; haar  
kristendom was echt, zonder omwegen ; de  
kerkelijke plicht was haar heilig ; haar vast  
gelcof trouw tot het einde.

Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand  
sterft voor zichzelf alleen. Haar leven was een  
dagelijks sterven om anderen beter leven te  
geven. Haar levenslust bleef groot, maar de  
pijnlijke ziekte brak haar hart en ze kon met  
Christus bidden : « Vader in uw handen leg ik  
mijn geest ».

Mijn lieve kinderen, gij zijt mij steeds nabij  
gebleven ; dit is geen afscheid, we zien  
elkander weer bij vader. Dank om uw zorgen ;  
de liefde verenigt ons over de dood heen.  
Het was de moeite waard voor u en de klein-  
kinderen te leven, te sterven.

Dierbare zuster en broers, schoonbroers en  
schoonzusters, houdt mijn gedachtenis in ere ;  
blijft van elkander houden en vergeet mij  
niet in uw gebeden.

Heer, wees mij genadig voor wat ik uit  
zwakheid heb misdreven, en neem mij op in  
de vreugde en vrede van Uw eeuwig Kerst-  
feest.



De families DUCHOU, VAN ASSELT,  
DE SMET en MICHIELS,

danken voor uw medeleven en gebed.

Uitgever : G. De Knibber - Sint-Antelinks