

Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven (Jo 11,25)



Dit weze een uitnodiging tot gebed en een dankbare herinnering aan het korte maar mooie leven van

DIRK DUFFELEER

echtgenoot van Véronique Van Wijnendaele.

Hij werd geboren te Geraardsbergen op 29 januari 1959 en is godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 11 september 1983, voorzien van de H. Sakramenten

Nog in de lente van zijn leven is Dirk van ons heen gegaan. De toekomst beloofde nog zoveel, maar de Heer heeft dit jonge leven geplukt als een ontluikende bloem om nu voor eeuwig voor Hem te bloeien in wonderschone kracht en pracht.

Op de weg van zijn werk naar huis werd Dirk in één slag geveld, nauwelijks twee maanden nadat hij met familie en vrienden zijn huwelijksfeest had gevierd. De nog uitdeinende feestvreugde is plotseling neergeslagen door een onuitsprekelijk verdriet. O, ondoorgrondelijk mysterie ! Wat liggen leven en dood, vreugde en pijn dicht bij elkaar. Waarom moest Dirk dit overkomen ? Wij begrijpen niet, maar trachten gelovig te aanvaarden.

"Zalig de zachtmoedigen..." Wat kunnen wij die woorden van Jezus in de Bergrede toch goed toepassen op Dirk. Hij was een in-goede jongen. Zijn blik was zacht, mild en minzaam. Nooit was hij uitbundig, maar zijn open gelaat straalde steeds geluk en groot vertrouwen uit. Groot gebracht in een warm en liefdevol gezin, had hij geen andere droom dan op zijn beurt anderen gelukkig te maken.

Liefste Véronique, ons gelukkig samen zijn is van korte duur geweest, maar het was edel en levensecht ; daarom was het toch de moeite waard geleefd te worden. Blijf vertrouwen op God, heb goede moed. Bewaar de mooie dagen en herinneringen in uw hart..

Beste ouders, heb dank voor uw dienende liefde, uw goedheid en uw vele zorgen. Weet dat niets zal verloren gaan van alles wat gij voor mij hebt gedaan. De Heer zal U kracht en sterkte geven om mijn heengaan te kunnen dragen.

Zus Ann en al mijn familieleden en vrienden, heb dank voor de vele attenties, waardoor ook gij een straaltje zon hebt bijgebracht in mijn gelukkig leven bij U allen.

Om uw diep meeleven, om uw woorden van troost en vooral om uw gebedsverbondenheid danken u de families Duffeleer, Van Wijnendaele, Temmerman, Duville.

begraf. collier-de taeye moerbeke - druk de nayer moerbeke