



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Erik DUFFELEER

echtgenoot van Mevrouw

Veronique WAUTERS

geboren te Geraardsbergen op
17 december 1960 en plotseling overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te
Aalst op 15 december 1993.

Brandweerman bij de vrijwillige
Brandweer Geraardsbergen.

Houder van de :

- medaille van gekroond België (Bronz)
- medaille herinnering Belgische
strijdkrachten in Duitsland.
- Ridder in de orde van het Belgisch kruis.

In de donkerste periode van het jaar, wanneer de zon als 't ware stille staat, is Erik onze goede vriend, voorgoed gegaan. Woorden schieten ons thans tekort bij zo een hartverscheurend afscheid. Erik was immers de vriend van iedereen, steeds behulpzaam, daar waar nodig, daarom werd hij ook brandweerman. Erik dacht immers meer aan zijn medemens dan aan zichzelf.

Het enige wat er nu overblijft zijn herinneringen aan zijn korte leven. De liefde en vriendschap die hij heeft gegeven aan zovele mensen in zijn omgeving. Erik wij zullen je nooit vergeten, jij blijft voor ons steeds voortleven in ons hart en wij zullen bidden voor uw zielerust bij Onze Heer.

De families :

DUFFELEER, WAUTERS,
MEURRENS en LALOY

danken U voor uw aanwezigheid,
uw medeleven en uw gebed.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50



db druk