



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Lucien DUFFELEER

echtgenoot van Mevrouw Eliane VERBRUGGEN

Geboren te Onkerzele op 23 september 1925
en gcdvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
28 maart 1994 gesterkt door
het H. Sakrament der Zieken.

Stille zaterdag-Goede Week. Lucien die zoveel jaren
kruisweg achter zich heeft, dragen we ten grave op de
laatste dag van de Goede of lijdensweek ... wachtend op
de Verrijzenis.

In het paasgebeuren komt naar boven wat mensen
altijd opnieuw bezighoudt. De hoop dat de dood en de
duisternis niet het laatste woord hebben, de overtuiging
dat het leven zich ontworstelt aan de dood.

Het leven van Lucien was getekend door eenvoud,
goedheid en dienstbaarheid. Te vroeg is deze man
geveld door een kwaal die de laatste tien jaar van zijn
leven hebben getekend. Maar daar was de wederliefde

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. In die
vele jaren wist hij zich geborgen in de warmte van zijn
huis, zijn echtgenote die hem verzorgde. Het zijn ondanks
alles schone jaren geworden. Deden zij niet als Simon
van Cyrene, een eindweegs de last helpen dragen en
zoals Veronica, figuren uit Jezus' kruisweg, om zijn gezicht
een menswaardig uitzicht te geven ? Dit waren kleine
tekenen van de verrijzenis, van lente en nieuw leven
waarop uw echtgenoot en vader morgen op Paasdag
de Heer zelf mag danken, ja met een Alleluia !

Zoals de Heer in de Hof van Olijven heeft Lucien dikwijls
hardop gebeden. Het doet denken aan Jezus' laatste
woorden. 'Vader' niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.
Omringd door hun liefde heeft hij stil en gelaten afscheid
genomen.

Om de boodschap van Verrijzenis te begrijpen is een
ontvankelijk hart nodig. Een zesde zintuig, dat we 'geloven'
kunnen noemen.

Laten we bidden dat zijn familie, door hun gebed en met
medeleven van velen de kracht mogen hebben om spijs
dit verlies hun geloof in het eeuwig leven te bewaren.
Want de dood is overwonnen het leven is sterker dan de
dood. In deze zekerheid vertrouwen wij Lucien toe aan
het graf, op deze stille zaterdag wachtend op morgen ...
Pasen !!

De families:

DUFFELEER, VERBRUGGEN,
VERMAEREN en DE VULDER
danken U voor de bliken
oprechte deelneming

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50