

Eer vader en moeder wilt ge lang leven op  
aarde... (Spreuken)



Vrome herinnering aan  
MEVROUW

## Alicia Delphina DU FOUR

echtgenote van de Heer  
Edouard GEERTS

geboren te Ninove op 5 augustus 1895 en er  
godvruchtig overleden op 25 november 1970,  
gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden  
en de pauselijke zegen.

Op de vooravond van de Advent die ons de  
Verlossing aankondigt dragen wij onze dierbare  
moeder naar haar laatste rustplaats: laatste  
ontmoeting op deze wereld. Maar wij weten  
haar gelukkig bij de Heer omdat zij, gelouterd  
door het lijden, als een rijpe vrucht naar de  
eeuwigheid is gegaan.

«Wat eenmaal eindigt is altijd kort»

(H. Augustinus).

Lang hebben wij haar mogen behouden en toch  
hadden wij, goede moeder, nog redenen genoeg  
om u onze dank te betuigen voor alles wat  
gij voor ons hebt gedaan en wat gij voor ons  
zijt geweest.

«Met de moeder begint de wereld».

Ons leven moge nu verder zijn verloop kennen,  
gelijk gij het voor ons zoudt wensen, als gij  
er nog bij waart geweest.

«Wij dragen offers en lofgebeden op voor uw  
zielerust, opdat gij nu moogt bezitten wat gij  
door uw geloof stellig hebt verwacht. Wij ver-  
geten u niet in onze gebeden en zeggen u tot  
weerziens bij de Heer».

Maranatha: Kom Heer Jezus (Adventstekst)

O Maria, toon dat gij onze moeder zijt.

---

De families DU FOUR,  
GEERTS,  
DE BREMAEKER en  
PERDAENS.

danken voor uw blijken van meevoelen.