



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

DE HEER

**Marinus DUHAUD**

echtgenoot van Mevrouw

**Georgette VAN DE MERGEL,**

geboren te St.-Martens-Lierde op 4 april 1914 en godvruchtig overleden te Brakel op 11 oktober 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het leven van deze afgestorvene was een voorbeeld van stille eenvoudige deugden, van werkzaamheid en opoffering tot het uiterste voor het welzijn van vrouw en kinderen, van eenvoudige goedheid voor vriend en buur.

Met welk geduld en sterkte heeft hij al die lange lijdensmaanden niet doorgebracht, ook als hij aanvoelde dat er geen beterschap was.

Hij die zich totaal gegeven heeft voor de medemens, en zonder veel vertoon, maar in grote trouw geleefd heeft als een waar kris-

ten, zal van de Heer zeker de volle beloning ontvangen.

Vaarwel, beminde echtgenote. Samen hebben we gewerkt en gezorgd, samen hebben we het leed gedragen en van het broze geluk van deze wereld genoten. Dank voor uw genegenheid en toewijding, vooral tijdens mijn jarenlange ziekte.

Dank ook aan U, mijn kinderen en kleinkinderen, voor uw medelijden, hulp en genegenheid. Blijft samen in liefde verenigd rond moeder en vergeet mij niet in uw gebed.

Dat hij moge rusten in Gods eeuwige vreugde, wij bidden U verhoor ons Heer.

De families DUHAUD, VAN DEN HAUTE,  
VAN DE MERGEL, VAN DE KERCKHOVE,  
**danken U oprecht voor uw blijken van  
kristelijke deelneming.**

Begravenissen « Raoul » — Brakel