

Geloofd zij Jezus Christus



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Theophiel D U H A U D

weduwenaar van Mevrouw
Clarisse DE TEMMERMAN,

geboren te Nederbrakel op 30 september 1896 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 15 mei 1969.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Oudstrijder - Vrijwilliger 1914-1918

Ridder in de Orde van Leopold II en lid van de V.S.O.

Het leven van de mens gaat als een schaduw
spoedig voorbij; weest dus bereid om voor
de Eeuwige Rechter te verschijnen.

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de
hemel.

Dikwijls laten wij die woorden op onze lippen
komen, maar nooit beseffen wij zo diep de
draagkracht ervan als bij het overlijden van
een dierbaar familielid. Alleen de overtuiging
dat God beter weet dan wijzelf wat voor ons
goed is, kan ons in die momenten sterken en
troosten.

De ware genegenheid voor onze overledenen
bestaat in ze eerst te bewenen en dan voor
hun eeuwige rust te bidden. (H. Augustinus)

Vaartwel dierbare familieleden en vrienden,
blijft mij allen voort gedenken in een vurig
gebed voor mijn zielerust.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Voor uw christene deelname in
rouw en gebeden betuigen wij onze
oprechte dank.

De families DUHAUD-DE TEMMERMAN,

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove