

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bernardus.)



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

Maria-Theresia DUHAUT

weduwe van Mijnheer

ISIDOOR DE PREZ

geboren te Nederbrakel den 11 Maart 1875 en
overleden te Elst den 22 Juli 1952,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.



O God, Hoe ondoordringbaar zijn uw
raadsbesluiten! Gij vervult het tegenwoor-
dig leven met kruisen en ellende om ons
beter te doen begrijpen de waarde en het
heil van de toekomstige eeuwigheid.

(H. Ephrem.)

Deze achtbare overledene was eenvoud-
ig van levenswandel, bekommerd en be-
zorgd met haar huisgezin zoals het voor
'n goede moeder betaamt.

Sinds geruimetijd werd zij door 'n onge-
neesbare kwaal getroffen, maar, met ver-
duldigheid en onderwerping aan Gods
H. Wil heeft zij deze beproeving aanvaard,
overtuigd als zij was, dat zij die met Christus
hun kruis dragen met Hem zullen verheer-
lijkt worden in den Hemel.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, gij
hebt mij met veel zorgen en toewijding
omringd gedurende mijn slepende ziekte,
ik dank u voor die genegenheid, U voor-
al mijn zoon die mij dag en nacht hebt
bijgestaan, bemint elkander gelijk ik U ge-
leerd heb en vergeet mij niet in uwe ge-
beden,

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 dagen afl.)



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Isidoor DE PREZ-DUHAUT;

De Familiën DUHAUT en DE PREZ ;

Danken U om de bliken
van deelneming in hun rouw
en om uwe gebeden.

Uitg. A. Van Der Stichelen, Koster, Elst.