

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marina DUHOUD

weduwe van Mijnheer

Jean-Baptist MARREZ,

geboren te Elst op 7 mei 1865 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, op 30 november 1962,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Het leven van de mens op aarde is een proeftijd.
Vreugde en droefheid, voor- en tegenspoed, gezond-
heid en ziekte wisselen elkander af. Daardoor kan
en moet de mens, volgens Gods schikking, een be-
ter en eeuwig leven verdienen, indien hij alles naar
God weet te richten. Zo wordt het leven van de
goede mens een voorbereiding tot het zalig, eeuwig
leven en zo wordt de kristelijke dood het begin van
de hemelse vreugde.

De dierbare overledene was de oudste vrouw van
de parochie : 97 jaar. Wat een hoge ouderdom en
nochtans hoe vlug is ook dat leven voorbij. Het
enige noodzakelijke in een mensenleven is : dat
leven te besteden in dienst van God.

Duurbare kinderen en kleinkinderen ik dank U voor
de goede zorgen in mijn oude dag. Ik vraag U allen
voor mijn zielerust te bidden in uw dagelijks gebed
en in uw zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families

DUHOUD
MARREZ
ROMEYNS
DE BRUYNE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Dr. ik. Jos. De Vleeschouwer, 41 Neerstr. Nederbrakel