

O Heer, gij hebt ons degene ontnomen die ons zò dierbaar was en het geluk van ons leven uitmaakte, dat Uw H. Wil geschiede.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN ZALIGER

Mevrouw Anna DUJARDIN

echtgenote van

Mijnheer Frans-Pieter MICHIELS

geboren te Anderlecht, op 11 juni 1902
en aldaar godvruchtig overleden, op
10 maart 1962,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

De mens vermag niet Uw goddelijke inzichten te doorpeilen, o Heer, maar dit is zeker : wie ook U dient en in zijn leven beproefd wordt, zal bekoord worden, want nà tranen en verzuchtingen. overlaadt Gij ons met vreugde. »

(Tobias III, 21-22.)

Ze leefde zó lange jaren onder ons als een treffend voorbeeld der kristene vrouw, vol van geloof en godsvrucht, zij was eene moeder van plichtbesef en orde, gemoedelijk in hare omgang.

Druk. J. Gabriel. Ad. Willemijnsstr. 294. Anderlecht

Dierbare echtgenoot, beste kinderen en lieve kleinkinderen, mijn onverwacht sterven was een grote slag voor u ; Gij weet hoeveel ik van U hield en hoe graag ik bij U zoo gebleven zijn, maar Gods H. Wil is anders. Blijf mekaar helpen en beminnen, wees de steun en troost van uw vader en tot weerziens in de hemel.

En U, beste familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden en tot later in de eeuwigheid.

Heilig hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
300 d. afl.

Voor uwe gebeden en bliken van deelneming danken U :

Mijnheer Frans-Pieter MICHIELS,

Mijnheer en Mevrouw Jacques
MICHIELS-SOMERS,

Mijnheer en Mevrouw Jozef
MICHIELS-MEYTS,

De Jongeheren Frans, Herman en
Francis MICHIELS,

De families DUJARDIN, MICHIELS en
PARDAENS

Begrafenissen Fr. Decock. Dilbeek