



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

IVO DUJARDIN

echtgenoot van Mevrouw

IDA HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel, op 4 december 1890 en
in de Heer ontslapen te Gent, op 23 februari 1965,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken
en de pauselijke zegen « in articulo mortis ».

Opgeëiste 1914 - 1918.

De dierbare overledene heeft veel geleden onder de ongeneeslijke kwaal die hem trof. De wetenschap stond er machteloos bij. De Heer van het leven heeft hem tenslotte bevrijd door hem tot zich te roepen en zijn aardse lijden om te zetten in eeuwige vreugde.

« Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar omgezet. En waar de aardse woonstee wordt vernield, verovert hij een eeuwige woonplaats in de hemel. »

(Prefatie van Mis vr overledenen.)

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u om de liefdevolle toewijding waarmee gij mij hebt omringd en verzorgd. Graag was ik nog bij u gebleven, maar de Heer heeft er anders over beslist; Zijn Naam zij gezegend. Gedenk mij in uw vrome gebeden. Van uit de hemel waak ik over u allen, opdat wij eens opnieuw verenigd samen ons mogen verheugen in de vreugde bij God, ons aller Vader.

Heer geef hem de eeuwige rust. En dat het eeuwige licht hem verschijne!

HIJ RUSTE IN VREDE.

Otte Grotenberge

Mevrouw Ivo Dujardin, geboren Ida Haegeman,

Heer en Mevrouw Albert Dujardin-Van Hoorde en kind,

Heer en Mevrouw Gilbert Debboudt-Dujardin, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Valère Dujardin-Goessens en kind,

De families Dujardin, Haegeman, Van Huffel en Pannekoeko

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.