

Jezus, harmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

CYRIEL DUMOLIN

*geboren te Vladslo, de 10 April 1892 en
godvruchtig overleden te Keiem
de 26 Maart 1956, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der Stervenden.*

In de Goede Week heeft de Heer de ziel van zijn goede vriend tot Zich geroepen. Dat was opdat hij daarboven met Jezus eeuwig Pasen zou kunnen vieren. Want wij geloven dat het offer van deze Goede Week voor Cyriel de vooravond is geweest van een Paasmorgen, die geen avond zal kennen.

Het leven van dieman is voor ons een heerlijke les van dienende naastenliefde: de anderen helpen en zelf niet willen geholpen worden. Het leed van anderen verzachten en nooit klagen over het eigen leed. Steeds was hij klaar om ongevrraagd een handje toe te steken, waar hij dat kon; en alle hulp, die men hem bezoraen wilde, wees hij van de hand met een vriendelijk « 't zal wel gaan ».

Dat is een naastenliefde met woorden, maar naastenliefde met de daad. Van daden heeft hij gehouden; voor die daden zal de Heer hem rijkelijk belonen.

In een zwak lichaam schuilde zo de parel van een sterke ziel. Die sterkte heeft hij geput uit een rotsvast betrouwen op God. God was zijn troefvucht in vreugdevolle en troosteloze dagen. Het geloof in God was zijn gids en zijn troost. Zo'n mens leeft als iemand die eenmaal sterven zal; hij sterft als iemand die altijd leven zal.

Duurbare Familie, dank omdat zij zo goed en liefdevol voor mij gezorgd hebt. Dank voor uw trouwe menegenheid. Laat die voortleven in vurig gebed. Ook ik blijf u bijstaan en helpen van uit Gods lieve hemel.



Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo duurzaam was, schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze beminde overledene.

Wij danken U daarom van harte.

De familiën DUMOLIN-LAGROU.

Drukkertij Vanblaere, Diksmuide.