

Wie voortleeft in het hart van de zijnen
kan nooit uit het leven verdwijnen.

†

Gedenk in uw gebed

DE HEER

ANDRE DUMON

Echtgenoot van Mevrouw Francine Van Butsele

Geboren te Komen op 25 juli 1940 en schielijk
overleden te Maarkedal op 20 september 1983,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
„in extremis.”

— —
Gans onverwacht en al te vroeg ging André
van ons heen.

God wij danken U voor hem die ons zo dier-
baar was en nu aan onze liefde is ontrukkt.

Nu hij is heengegaan beseffen wij wat al goed
hij voor ons heeft gedaan.

„Wij smeken U, Heer, geef aan de ziel van
deze man, na de arbeid die hij op deze wereld
verricht heeft, de rust van de hemel.”

Elk afscheid is zwaar, vooral het verlies van
zijn geliefde zoon Alain, twee jaar terug, maar
voor echte kristenen blijft steeds het vertrou-
wen, dat we elkaar zullen wederzien.

Bemide Krista en familie, wij hebben het niet
altijd zoals we verlangen; onze vriendschap

duurt echter voort over de dood heen. Gij
allen die mij genegen zijt; gedenkt mij in uw
gebed.

Mevrouw André DUMON, geboren Francine
VAN BUTSELE,

Mejuffer Krista DUMON,

Heer Jules DUMON-DURY,

De families DUMON - DURY - VAN BUTSELE
VAN HUFFEL,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.

Rouwdienst Devos. Fiertelmeers, Ronse