

†

Doorheen lijden en sterven werd opgenomen  
in de heerlijkheid van de verrezen Heer, onze  
dierbare

## Zuster HERMANA

(IVONNE DUMON)

Zij werd geboren te Kaprijke 25-2-1905

Zij werd geprofest als

Zuster van Maria

te Nederbrakel 4-1-1929

Gezuiverd en getroost door het sacrament

der zieken, is ze overgegaan naar het Rijk

van Gods licht 7-8-1975.

« Hij die u geroepen heeft, is getrouw ».

(1 Thess. 5,24)

Na een schoon leven van bescheiden en  
trouw dienstbetoon binnen de zustergemeen-  
schap, kwam voor zuster Hermana de lange  
stille avond van ziekte en pijn,

Heer, wij zijn U dankbaar

omdat Gij haar geheiligd hebt

in een leven van gegeven-zijn

aan God en aan zijn mensen,

omdat Gij haar lijden gewijd hebt

tot geduld en stille overgave.

Zij was gereed.

« Biddend liet zij zich boeien door God om,  
geankerd in Hem, de kracht te vinden  
offer-bereid te zijn, » (leefregel)

als de ziekte haar overkwam en

bij de vele malen dat zij definitief afscheid  
moest nemen van broers en zussen die haar  
voorgingen.

Dank u, zuster Hermana omdat gij voor ons  
een goede en toegewijde medezuster waart,  
omdat gij ons overgave leerde.

Wij geloven dat gij nu aangekomen zijt  
en leeft in het geluk van Gods Aanschijn.  
Wij geloven dat gij om ons heen zult zijn  
met uw gebed  
voor al uw medezusters,  
voor uw dierbare familie en vrienden,  
voor allen die steunend aanwezig waren  
in de zware dagen van pijn en worstelen,  
tot wij weer bij u zullen zijn  
als de Heer ons roept tot eeuwig samen-  
blijven.

Samen met zuster Hermana danken wij  
van harte allen die haar liefhebben en  
biddend gedenken

de Algemene Directeur, de Algemene Ver-  
antwoordelijke en de zusters van Maria,

de Familie Dumon-Samoye.