

" Gij zijt mijn toevlucht, Heer, wees mijn beschermer ".

†

Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed voor de zielerust van mevrouw

### **Maria Sara DUMONT**

echtgenote van  
**ALFONS KINDT**

geboren te Sint Maria-Oudenhove op 19 september 1899 en godvruchtig overleden te Oprakel in de St. Franciscuskliniek op 27 november 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

De families DUMONT, D'HOKER,  
KINDT, en JANSSENS

danken U voor uw bliken van deelneming en uw gebed voor onze dierbare afgestorvene.

---

Uitg. Miserez, Deftinge

Ieder mensenleven is gekenmerkt door een drang naar geluk en naar een mooie toekomst; maar het is ook getekend door leed en verdriet, tegenslag en beproeving. Ook de dierbare overledene is daarvan niet gespaard gebleven. Naast het geluk van een oppassend echtgenoot, met wie zij hard gewerkt en veel geofferd heeft voor het welzijn van haar talrijk gezin, werd zij ook zwaar op de proef gesteld. Sinds jaren lag zij bijna voortdurend te bed. Haar leed en pijn die ze edelmoedig en zonder klagen droeg, verborg zij door haar grote levensblijheid en genegenheid voor hen die haar omringden. De kracht en sterkte daartoe vond zij in haar diep geloof. Onlangs kende zij nog het uitzonderlijk geluk haar diamanten huwelijksjubileum te mogen vieren.

Nu heeft de Heer haar opgenomen in zijn eeuwige vreugde.

Moeder, wij danken u voor zoveel goedheid en liefde die gij ons, uw kinderen, geschonken hebt. Het afscheid valt zwaar. Uw leven van belangloze dienstbaarheid en uw trouw aan het geloof blijft voor ons een toonbeeld. Bid nu voor ons bij de Heer opdat we in vrede mogen leven en uw voorbeeld volgen zodat we later voor eeuwig met elkaar weder verenigd mogen zijn.