

Wie leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

ODA DUMONT

weduwe van de Heer

REMI WATTHE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 21 augustus 1882 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op 12 februari 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.



De families **DUMONT, WATTHE,**
VAN DENBERGE en **VAN HAZEVEDE,**

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Rustig en gelijkmoedig is Oda haar 96e winter ingegaan om bijna onopgemerkt over te gaan naar de Eeuwige Lente bij haar Schepper en Vader, die ze heel haar leven naar best vermogen heeft gediend. De pijn en de last die de hoge ouderdom als vanzelf meebrengt, heeft ze weten op te dragen als een offer aan de Heer, in dank voor allen die voor haar zo goed waren.

Een goede moeder doet slechts eenmaal haar kinderen pijn : op het ogenblik dat ze hen, uiterlijk zichtbaar, verlaat. Midden onze droefheid om haar heengaan voelen wij ons toch de Heer dankbaar omdat wij onze zorgzame moeder zo lang hebben mogen behouden. Het beeld van ons moeder zal er voor ons verder leven een zijn die voor haar gezin altijd hard gewerkt heeft, bijzonder na het afsterven van ons vader, dertig jaar geleden, werd zij alles voor ons. Kon zij niet meer naar de Zondagmis, dan maar de radio of de T.V. — en gebeurde wat er wilde, — ze bracht die tijd in gebed door. Hoe klaar van geest was zij, bij het ontvangen van de zieken-sacramenten, toen ze eerbiedig als altijd, de rechterhand onder de linker schoof, om op deze laatste de H. Communie te ontvangen en met de rechter naar de mond te brengen... met een « Dank U »... dat nog veel hartelijker klonk dan bij ieder Hoogdagcommunie.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, verpleegsters en bejaardenhelpsters, waaronder in het bijzonder Monique, mijn goede geburen, ik kan U niet genoeg bedanken voor al wat Gij zo gaarne voor mij hebt gedaan.

Bidt voor mij opdat ik zo gauw mogelijk bij de Heer voor U moge ten beste spreken ; Hij zal U dan vergelden wat Gij voor mij hebt gedaan. Tot weerziens in Gods Vaderhuis.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...