

«Mijn Vlaanderen spreekt zijn eigen taal;  
God gaf elk land de zijne,  
en laat ze rijk zijn, laat ze kaal:  
«Ze is vlaams en ze is de mijne!»

In de Vrede van de Heer werd opgenomen

**MEVROUW**

**Maria DUMORTIER**

**weduwe van Victor BROEKAERT**

Geboren te Moregem op 12 mei 1901 en godvruchtig overleden te Maarkedal op 3 oktober 1986, voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

-Gewezen bestuurslid C.M.B.V.  
-IJveraarster Priester Poppe en andere godvruchtige genootschappen.

Op vele manieren kan over de dood worden gesproken. Wanneer iemand lang ziek is geweest, vatten we de dood meestal op als een bevrijding van veel ellende en pijn. Als Christen mensen beschouwen we de terugkeer naar de Vader bovendien als een nieuwe start, als het begin van een gelukkig en eeuwigdurend leven. Dat moet bij het afscheid van een zo geliefd en verdienstelijk mens als Maria onze grote troost zijn.

Typerend voor Maria's actieve leven is wel het woord dienstbaarheid. Vanaf haar prille jeugd heeft ze zich ten dienste van anderen gesteld. Vol overgave wijdde

ze zich aan haar taak van huishoudster bij Pastoor Frans Dewolf te Moregem. Samen met hem zette ze zich actief in voor de Vlaamse Zaak en ook na zijn dood bleef de Vlaamse Beweging haar nauw aan het hart liggen. Voor haar echtgenoot Victor was ze steeds een steun en toeverlaat, maar ook vele anderen, priesters en leken, deden nooit vergeefs een beroep op haar.

De Kerk vond in Maria een trouwe volgelinge. Een diep geloof was de bron van haar levensoptimisme. Ook wanneer het eens minder goed ging putte ze daaruit de nodige kracht om opgewekt te blijven. Daarom was ze bij allen die haar kenden zo geliefd en haar gezelschap zo gegeerd.

**Mijn beste zuster en schoonbroer, familieleden en vrienden,** dank u voor al uw liefde en genegenheid. Wat u voor mij hebt gedaan, vooral tijdens mijn laatste levensjaren, was geweldig. God zal het u lonen.

Henri en Rachel VERDONCK-DUMORTIER en familie,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

Rouwleiding Funerarium E. Vuylsteke Avelgem  
Tel. 056/64 42 39  
druk cartreul avelgem