



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

De Heer

MAURITS DUMORTIER

weduwnaar van

ODILE VANCRAYENEST

echtgenoot van

MARGUERITE VANCRAYENEST

Biddend lid van het Marialegioen. lid van de Bond
van het H. Hart

geboren te Kortrijk op 10 mei 1902 en godvruchtig
overleden te Vilvoorde op 17 september 1963, ge-
sterkt door de genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk.

—

Een goed mens en een voorbeeldig chris-
ten is heengegaan. Hij is gegaan uit het le-
ven, maar niet uit ons leven. Hij is gestor-
ven en toch is hij levend in ons hart.

Hij was een man van eenvoud en deugd.
Daarom was zijn ziel schoon, en die schoon-
heid glansde naar buiten in zijn blik en op
zijn mond. Hij droeg zijn hart op de tong.
Hij was kordaat en steeds optimist.

Met grenzeloze toewijding en plichtsbewuste
nauwgezetheid was hij de trouwe dienaar
van z'n Meester uit de hemel. Van Hem
leerde hij dienaar te zijn van z'n medemen-
sen. Hoe heeft hij geijverd voor zijn mede-
arbeiders in de K.W.B. en hoe gelukkig was

hij een beetje zon te kunnen brengen in het
leven van de Gepensioneerden.

Hij las in de H. Schrift : "Lastige maan-
den heb ik gehad en bezwarende nachten
geteld, doch op U, o Heer, heb ik gehoopt:
ik heb gezegd : Gij zijt mijn God, mijn lot
is in Uw handen ; ." (Job VII-PS.30)

Wij lezen in de H. Schrift : " Dit zegt
de Heer : Ik ken uw goede werken, uw
werkdadig geloof, uw grote liefde, uw ge-
duld in het lijden, Ik zal u de kroon van
het leven geven." (Apoç. 2)

H. Hart van Jezus, ons leven en onze
verrijzenis, ontferm U over ons.

Een milde troost waren ons uw bliken van
christelijke deelneming en genegenheid
bij het overlijden van hem, die ons zo
duurbaar was.

Daarom danken wij U innig :

De families DUMORTIER,
VANCRAYENEST en
GEUKENS

Druk. J. VANDERPERREN - Borgstraat Tel. 51.14.79