

Een lofzang voor al zijn heiligen, voor de zonen van Israël, het volk, dat tot Hem nadert.

Ps. CXLVIII - 14.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Marie DUMORTIER

wedunnaar van Mevrouw

ELODIE CROMMELINCK

geboren te Lokeren, de 16 oktober 1875 en zacht en gelaten overleden te Zottegem, de 8 november 1959, gesterkt door de Genademiddelen Onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

**Erelid van de Bond van het H. Hart.  
en andere godvruchtige genootschappen.**

« Heer Jezus heeft een hofken waar schoon bloemen  
staan

Daarin so wil ic plukken gaan, 't is wel gedaen. »

In de tuinen van Vlaanderen groeien zulke schone bloemen. Uit eenvoud en geloof richten zij hun liefde naar God en de evenmens. Eenvoud en eerlijkheid zijn de bodem waarop andere deugden bloeien binnen een «Navolging van Kristus.»

De duurzame overledene heeft zijn dagtaak in edelmoedigheid en met liefde aanvaard. Hij volgde de schoonheid bij zijn bloemen en zijn muziek, omdat elke ware schoonheid bij God ontspruit en naar God wenst weert te keren. In voortdurend contact met zijn Schepster, maakte hij van zijn arbeid een ononderbroken gebed.

Trouw aan de Kerk, betuigde hij zijn aanhankelijkheid aan het kerkelijk leven en aan de geestelijkheid die Jezus aanstelde op zijn weg. Diep was zijn eerbied

tegenover de Zaligmaker in de Heilige Eucharistie: trouw Bondslid heeft hij meer dan eens de lastige weg verkozen om, in blijdschap op te gaan tot Hem « die de jeugd verblijdt! »

Troostend is het aandenken aan Vader. Bemoedigend is het voor een kind op de levensweg wanneer Vader voor God en de evenmens «een trouwe vriend» is geweest.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, hebt dank om uw genegenheid en liefde. God zegene er u om. Troosten wij elkaar met een gelovig: « tot weerziens. » Vaart wel en bewaren wij onze trouw in het gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Heer en Mevrouw Victor BROEKAERT-DUMORTIER ;

De Heer en Mevrouw Henri VERDONCK-DUMORTIER en kinderen ;

De families DUMORTIER en CROMMELINCK

*danken U van harte voor de bliken van  
christelijke deelneming en gebeden.*