

« Ontvange U Christus, die u geroepen heeft »



Vroom aandenken
van Mijnheer

Jan-Baptiste DUPONT

Weduwnaar van Mevrouw

Julienne Fonteyne

geboren te St Maria-Oudenhove de 23 juni 1879
en godvruchtig overleden te Erwetegem de
20 februari 1961,

gesterkt met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Oudstrijder 14 — 18

God, Gij die barmhartigheid zijt, wij bidden U
oetmoedig opdat Gij uw dienaar die Ge heden
tot U hebt teruggeroepen, niet zoudt overleveren
in de handen van de vijand maar neem hem op
in de hemel zodat hij niet de pijnen onderga des
hel maar wel de eeuwige vreugde zou smaken.

(collecte uit de mis der overleden)

De mens sterft, zoals hij geleefd heeft — de
dierbare afgestorvene was een sterke man die altijd
het hoofd heeft gebogen voor de Heer — zijn
laatste troost zocht hij in het gebed.

Zijn leven werd gezegend door een schoon
nageslacht — en hij was er de Heer dankbaar
om.

Liefste kinderen, kleinkinderen, dierbare familie-
leden — eens moet toch het graan sterven in de
grond om open te bloeien tot nieuw leven.

Bid opdat ik de vreugde van de hemel zeer
vlug zou mogen ervaren — en weet dat het een
troost is, altijd klaar te staan voor die ontmoeting
met de goede God die ons totaal kent maar ook
liefheeft.

Wees trouw aan uw godsdienst en uw land op-
dat Gij ook eens klaar moogt bevonden worden
door de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



Mr & Mw Eugeen De Lepelere-Dupont kinderen en
kleinkind;

Mr & Mw Florent Dupont-De Prijck en kinderen;

Mr & Mw Georges Dupont-Collage kinderen en
kleinkind;

Mr & Mw Marcel Dupont-De Tandt kinderen en
kleinkinderen;

Mr & Mw Alfred Dupont-Bauwens kinderen en
kleinkinderen;

Mr & Mw Leon Dupont-Van Den Bossche en
kinderen;

Mr & Mw Remi Dupont-Holderbeke en kinderen-
De Familiën Dupont, Fonteyne, Van Den Berge
en Joret.

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem