

*Wanneer je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk;*



Dankbaar en liefdevol
gedenken wij

De Heer

Jean DUPONT

echtgenoot van Mevrouw Christine VAN LIERDE

hij werd geboren te Doornik op 22 december 1939
en is godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth
ziekenhuis te Zottegem op 3 februari 1995, gesterkt
door het H. Sacrament der zieken.

Voorzitter van T.C. Fenix
Lid van K.C. De Dikkerds
Ex. voorzitter De Paradijsvogels

De families: DUPONT - VAN LIERDE
MEYFROOT - VAN DEN BERGE
danken U zeer om uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van medeleven.

*T'is hard te sterven als de lente komt
zeker voor vader die graag in het volle leven
stond.*

*Hij leefde met een lach en met een traan
en iedereen helpen was graag gedaan.*

*Met z'n prépensioen kwam er een zee van vrije
tijd, niet lang kon hij er van genieten, tot ons
aller spijt.*

*Aktief was hij in tennis- en in kaartersclub, en
op het toneel in een of ander stuk.*

*Van groot tot klein
vond iedereen het fijn bij hem te zijn.*

*'Jean l'amour' een mooie naam
die diep in ons hart blijft staan.*

*Wij bidden nu dat God heel gauw
hem op wil nemen in zijn "hemelsblauw".*

HEER, GEEF ZIJN ZIEL DE EEUWIGE RUST.

Begrafenissen Drukkerij * Willy Collier - De Taeye
Karkoolstraat, 2 - 9500 Moerbeke Tel. 054/ 41.35.00

