

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer Marcel DUPONT**

echtgenoot van

**Mevrouw Margriet DE VOS**

geboren te Schorisse, de 9 april 1905 en kristelijk gestorven te Zegelsem, de 26 november 1963, gesterkt door de HH. Sacramenten van de Zieken en de Stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

Sterven is een gewin. Sterven is ontbonden worden van de banden van het aardse leven om voor altijd met Christus te zijn. (Phil. I, 23.)

De duurzame overledene was een voorbeeldig echtgenoot en een bijzonder goede vader. Hij was zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, vriendelijk en gedienschtig van karakter. Daarom genoot hij de liefde en de achting niet alleen van de zijnen, maar van allen die hem kenden en met wie hij dagelijks omging. Voor het welzijn van zijn gezin en van zijn evenmens heeft hij onverpoosd gewerkt als een man van plicht tot het fatale ogenblik kwam van de plotselinge ziekte.

In ziekte en beproeving leert men best de waarde en het karakter van de mens kennen.

Met een eindeloos geduld verdroeg deze man de lasten van zijn slepende ziekte, zonder klagen, zonder ontevreden te zijn, maar nog wel met de glimlach op het gelaat en de dankbare tevredenheid tegenover elke bezoeker. Hij berustte in Gods H. Wil en met groot geloof ontving hij de laatste HH. Sacramenten. Hij begreep dat wij ten slotte ook moeten kunnen aanvaarden hetgeen weliswaar onze menselijke natuur tegengaat, maar dan toch het lot van alle mensen is : het offer te brengen van het aardse leven voor de liefdevolle ontmoeting met de hemelse Vader en de bevestiging van ons eeuwig geluk.

*Duurbare echtgenote, geliefde kinderen en kleinkinderen*, ik dank U voor uw grote genegenheid en de tedere zorgen tijdens mijn ziekte. Blijft mijner gedenken in uw gebeden, vooral in de H. Mis en de H. Communie, dat zal voor U de beste troost zijn en voor mij het bewijs van uw blijvende genegenheid. Van hierboven houd ik U wel in het oog, tot wij elkaar voor altijd ontmoeten in het eeuwig geluk.

Jezus, Maria, Jozef !

(7 j. afl.)

De 4 Akten.

(12 j. afl.)

---

Mevrouw Marcel DUPONT, geboren Margriet DE VOS,  
*zijn echtgenote ;*

Mijnheer en Mevrouw Daniël VAN DEN HAUTE-  
DUPONT en dochter Marie-Louise,

Mijnheer en Mevrouw Roger DE VOS-DUPONT en  
kinderen Marie-Jeanne en Jean-Paul,

Mijnheer en Mevrouw Denis DUPONT-DE RUYVER en  
kinderen Ingrid en Carine,

*zijn kinderen en kleinkinderen ;*

De Families DUPONT en DE VOS ;

---

**DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE  
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.**

---

Van Der Donckt, Zegelsem