

Wees gezegend, Heer, in alles wat ons overkomt.



Wij bidden in deze eucharistieviering dat wij steeds Gods wil mogen aanvaarden, zo zijn wij verenigd in gebed rond het altaar bij het heengaan uit deze wereld van

MEJUFFROUW

Maria DUPONT

geboren te Oubraker op 8 februari 1895 en er vroom en zacht overleden op 10 februari 1974, gesterkt door Kristus in zijn Heilige Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Ze was erelid van de Bond van het H. Hart, van de Congregatie en van de Confrerie van het H. Hart.

Tevens lid van de Bond der gepensioneerden.

Nu neemt U op, na een vroom en lang leven, uw trouwe dienaar Maria, die stilaan haar levenseinde voelde naderen en kalm en bewust zei : « ik ga mijn broer Libert vervoegen en deze die ons bij de Heer zijn voorgedaan ». Zo ging ze haar Heiland Jezus Kristus tegemoet. Gans haar vroom en rijke leven was een opgaan naar de Heer toe, want zonder Hem heeft ons bestaan geen zin... Alles aanvaardde ze als komend uit Gods hand, de goede en kwade dagen. Eucharistie en gebed hebben haar leven ge-

voed en gesterkt om alles met geduld en gelatenheid te dragen.

God, U danken wij, voor dit goed en voorbeeldig mens, die ons zo nabij en dierbaar was. Haar schoon en lang leven is voorbijgegaan met een groot geloof en vertrouwen op U en een stille dienstbaarheid voor de Kerk en haar instellingen.

Eenvoudig en minzaam, had zij een troostend woord voor mensen met zorgen, een glimlach voor de dag van morgen.

Edel en schoon is haar ijver en toewijding uitgegaan naar haar naaste familieleden. Moge haar liefde in ons voortleven en ten goede komen aan de gemeenschap, waarin we samen onder weg zijn om eens verenigd te worden in uw vrede en vreugde voor altijd.

Gij allen, die mij zo dierbaar waart in het leven, leeft moedig en hoopvol verder en bidden we voor elkaar. God zegene en beware U allen !

Namis : zondag 24 februari om 9 u. 30.

Mejuffer Alice DUPONT,
Mejuffrouw Gabriëlle DUPONT,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Libert DUPONT-VAN BOSSUYT,
**danken U zeer oprecht voor uw kristelijk
medeleven en voor uw gebeden.**

Uitg. S. Gijsselincq, Oubraker