

" God is mijn toevlucht en mijn burcht ".



Wij vragen om uw gebed voor de
zielerust van de heer

René Du Pont

echtgenoot van mevrouw

Emma Motte

geboren te Defthinge op 13 november 1893 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 28 mei 1974 ; gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken en de Aposto-
lische Zegen.

Oud-strijder eerste wereldoorlog.

Het is altijd pijnlijk wanneer wij in deze wereld
moeten afscheid nemen van een liefdevolle vader
wiens plaats in het gezin onvervangbaar blijft.
We danken de Heer om de hoge ouderdom die
hij mocht bereiken en voor het voorbeeld van
stille eenvoud en van eenvoudige geloofsover-
tuiging die hij ons heeft nagelaten.

Als jongeling is René in de eerste wereldoorlog
vier jaar van huis weg geweest. Daarna stichtte
hij een gezin. Gedurende 53 jaar omringde hij
zijn vrouw met liefde en heeft ze met raad en
daad bijgestaan. Vol werklust en bezorgd om het
geluk en de toekomst van zijn kinderen bewerkte
hij, na zijn zware dagtaak als werkman, het land

en was hij in de weer op de kleine hoeve. Voor
eenieder had hij een vriendelijk en bemoedigend
woord. Zijn talrijke vrienden zullen zijn tamelijk
plots heengaan betreuren. Hij was ook een diep
gelovig en overtuigd kristen man die tot op het
einde van zijn leven trouw bleef aan de zondag-
mis.

Dierbare echtgenote : we waren samen gelukkig.
Mijn heengaan valt zwaar. Heb dank voor uw
goedheid. Moge de Heer uw sterkte zijn en u
zegenen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen waarvan ik
zoveel hield : weest gij nu voor moeder een
troost en een steun en blijft trouw aan de Heer
zoals ik u heb voorgetoond. Eens zien we
elkaar bij Hem terug.

En gij familieleden en vrienden door uw gebed
voor mij zult u tonen dat onze vriendschaps-
banden door de dood niet verbroken zijn. Door
het gebed blijven we met elkaar verenigd.

De families

DU PONT, MOTTE, DE COCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken u.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Defthinge