

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ; En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jerusaleem, van God uit de hemel neerdalen. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon : ".....al het oude is voorbij ;..... ..Zie, ik maak alles nieuw." (Openb. 21, 1-5)



**BID VOOR DE HEER
ROBERT DUPONT**

echtgenoot van. Mevrouw

Clara DE VULDER

geboren te Opbrakel op 22 oktober 1913 en overleden te St. Maria-Lierde op 11 april 1970, voorzien van de sakramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Wij gelovigen, wij berusten in het onafwendbare en weten met zekerheid dat Gods hand over de dood heen beschermend over de mens blijft uitgestrekt. Onze samenspraak met God wordt bij ons sterven niet afgebroken, maar zet zich voort in de hemel, volmaakter en intenser.

Maar de hemel is meer dan verbondenheid met God. Wij geloven in de verrijzenis van het lichaam.

Met het lichaam is voor de mens ook de wereld gegeven. Met de verrijzenis van het lichaam zal dan ook de verheerlijking van de wereld en heel de schepping werkelijkheid worden. Met ons geloof kunnen wij deze ontwikkeling voorstellen als een opgang naar de bekroning van een nieuwe aarde.

Ons zwoegen en werken heeft de ontwikkeling van Gods schepping vooruitgebracht. De resultaten van ons werk zijn aantoonbaar en worden ons geschonken als de bekroning van Gods scheppings- en verlossingswerk, waarin wij betrokken zijn geweest. Hierin bestaat nu juist de

hemel, de nieuwe schepping, de nieuwe aarde.

Overal en inzover wij meewerken door een leven volgens Gods geboden of volgens de goddelijke en zedelijke deugden, scheppen wij zelf onze hemel ; brengen wij de evolutie van Gods scheppings- en verlossingswerk verder vooruit ; halen wij de bekroning van Gods werk, de hemel, dichterbij. Daarom bidden wij :

God geef uw heerlijkheid, uw toekomst, aan deze gestorven mens ; laat zijn leven en sterven ten goede komen aan deze wereld.

(Oosterhuis)

De families DUPONT, DE WOLF, DE VULDER,
ANTHEUNIS,

Danken U van harte voor de gebeden
en blijken van kristelijke deelname.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde