

Sterven is te ruste gaan,  
moe van aardse taken,  
om in eeuwigheid voortaan,  
bij de Heer t'ontwaken.



Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

**JOSEPH, GHISLAIN DUPRET**  
echtgenoot van **Mevrouw Rachel D'HAeyer**,

geboren te Thieulain op 20 mei 1902 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op  
6 april 1982,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Krijgsgevangene gedurende 5 jaar.

---

Op deze stille zaterdag herdenken we het  
wachten van de Heer in zijn graf op het  
grote ogenblik van zijn verrijzenis. Zo ver-  
trouwen we Ghislain vandaag ook toe aan  
de aarde met de zekerheid dat ook voor  
hem het ogenblik van de verrijzenis zal aan-  
breken.

Ghislain heeft een schone ouderdom mo-  
gen bereiken, niettegenstaande zijn zwaar lij-  
den in de oorlogsjaren en de gevolgen er-  
van gedurende heel zijn verder leven.

Als een goede echtgenoot, als een geliefde  
vader, als een ware vriend en een waardig  
kristen is hij door het leven gegaan. Ook  
hij zal uit Gods handen het loon mogen ont-  
vangen voor het vele goede dat hij gedaan  
heeft.

Op zijn tocht naar het eeuwig geluk wil-  
len wij hem begeleiden met onze bede tot  
de Heer, dat Hij het onvolmaakte uit zijn  
bestaan wegneem en hem waardig make voor  
het eeuwig geluk waar we elkaar voor eeuwig  
mogen terugvinden.

De families

DUPRET, HUART,  
D'HAeyer, COESSENS,  
danken U oprecht  
voor uw medeleven.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen A. Marroyen, Brakel