

Mijn hart is vol moed, Heer,
mijn hart is vol moed;
ik wil spelen en zingen.
Word wakker mijn ziel;
harp en citer ontwaakt;
het morgenrood wil ik wekken!
Ik wil U loven, Heer, onder de volken,
U verheerlijken onder de naties;
want Uw goedheid reikt tot de hemel
en Uw trouw tot de wolken!
Verschijn, Heer, hoog aan de hemel,
Uw luister zij over de aarde.

(Ps. 56)

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

Zuster CARITAS

(Mejuffer Margareta DUPREZ)

van de Zusters van Sint Franciscus
van Opbrakel.

Zij werd geboren te Gent op 11 maart 1902.

Zij wijdde zich aan de Heer toe door haar
kloostergeloften op 22 maart 1927.

Zij vierde haar gouden kloosterjubilé op
22 maart 1977.

Vertrouwend op de Verrijzenis en het eeuwig
leven, overleed zij te Opbrakel op 23 januari
1981, gesterkt, tot op haar laatste levens-
dag, door de genademiddelen van de Kerk.

Heer God,
geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst en Uw
trouw aan Zuster Caritas
die ons zo dierbaar was.
Wij bidden U
dat er niets van dit kloosterleven
verloren zal gaan,
dat wat zij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld;
dat al wat haar heilig was
geëerbiedigd mag worden
door de mensen die na haar komen,
en dat zij in alles waarin zij groot is
geweest tot ons mag blijven spreken
juist nu zij gestorven is.
Wij bidden U
dat zij mag voortleven in haar medezusters,
haar familie, haar oud-leerlingen,
in hun hart en in hun levensmoed,
in hun gedachten en in hun geweten.

De Oversten en Zusters van
Sint Franciscus,
de families DUPREZ-DE GRAEVE

danken U voor de blijken van medeleven
en voor uw genegenheid voor
Zuster Caritas.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel