

Zalig zij die de weg des Heren met volharding bewandelen...

† Dit aandenken weze U een uitnodiging om te bidden voor de heer

François Marcel Durant

echtgenoot van

mevrouw Marie Simone CORNIL

geboren te Zarlardingne, de 31 juli 1913 en overleden te Geraardsbergen, de 16 januari 1973, voorzien van de H. H. Sacramenten der zieken.

Heer onze God, in uw Menswording en op uw Kruis hebt Gij voorgoed zichtbaar gemaakt dat Gij ons, mensen, liefhebt.

Wij bidden U voor deze dierbare overledene dat hij, die in zijn leven zo liefdevol uw voorbeeld heeft trachten na te volgen, nu ook moge deel hebben in de blijvende vreugde van uw koninkrijk.

Niemand kan zijn doodsuur voorzien. Nochtans dit uur is allergewichtigst omdat onze eeuwigheid er van afhangt. Zoals de ziel van de mens op dat ogenblik wordt bevonden, zo blijft de toestand in eeuwigheid. Daarom, weest steeds bereid wanneer de Heer komt.

Geliefde echtgenote, onze scheiding komt helaas te vroeg, tracht in mijn aandenken en in de zorg voor onze kinderen troost te vinden en zó te leven opdat wij weer mogen verenigd worden in het eeuwig leven.



*Een milde troost wáren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

De familiën :

DURANT
CORNIL
SOETENS
NEYBERGH