

Jesus, laat toe dat we wenen bij dit afsterven, want ware uwe gave niet zo groot geweest, dan was de teruggave ook niet zo pijnlijk.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Mathilde DURAN**

Weduwe van Mijnheer

**VICTOR DE PADT**

Geboren te Viane de 7 oktober 1867 en er godvruchtig overleden de 27 mei 1957.

Zij ontving het H. Oliesel in extremis.

*Lid van de Confrerie van het H. Aanschijn en van de Wekelijkse Kruisweg.*

:-:-:-

Mijn God, wij danken U omdat wij onze goede moeder zolang midden ons hebben mogen bewaren. Want een goede moeder is zij steeds voor ons geweest. Een moedige vrouw, wie nooit iets te veel of te zwaar was voor haar gezin. Een godvruchtige vrouw vol offervaardigheid voor den evenmens en eenvoudig in haar omgang. Zij had vertrouwen in God en het was hare voornaamste taak haar kinderen een oprechte geloofsovertuiging mee te geven.

Zo was haar leven verdienstelijk. Hare dood was een haast onopgemerkte overgang naar de eeuwigheid.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, hoe oud moeder ook is, toch gaat zij altijd te vroeg weg. Zoekt daarom troost in de gedachte dat ik bij den Heer over u blijf waken. Moge mijn leven u steeds voorlichten en tot leidraad strekken. Wij bidden voor elkander. Dierbare familieleden en vrienden. de dood kan de christenen niet scheiden. Bidt voor mij.

**De Familiën.**

**DURAN-DE PADT  
CAUCHIE-MATTENS**

**danken.**

---

Druk. DEMULDER, Viane-Moerbeke