



Dit weze U een vroom aandenken aan

DE HEER

RICHARD DURANT

echtgenoot van Mevrouw
IRMA DE PADT,

geboren te Deux-Acres op 5 mei 1915
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 2 november
1987, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken

Oud-Strijder oorlog 1940-1945.

De families

DURANT, DE PADT,
CATERNAN en VAN DROOGENBROEK
danken om uw gebed en medeleven.

Begrav. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

In deze mistige novemberdagen treft het overlijden van vader en grootvader ons nog dieper, omdat de ingetogen biddende gemeenschap op Allerheiligen en Allerzielen elk van ons tot in het hart beroerde. Wij geloven dat wij geboren zijn om eeuwig te leven, maar de pijn om het afscheid van een dierbare raakt ons tot in de kern van ons bestaan.

Vader en grootvader heeft zijn levens-
taak : meewerken om de schepping ten
dienste te stellen van zijn medemens,
en voor zijn gezin een thuis opbouwen,
met al zijn krachten behartigd. Hij heeft
gewerkt, hard gewerkt, voor al zijn dier-
baren, en als hij na een zware dagtaak
thuiskwam, kon hij nog niet stilzitten.
Dan nog was hij ijverig bezig om in de
tuin en op het land de natuur te bewer-
ken, altijd met hetzelfde doel voor ogen :
zorgen voor zijn gezin. Hij heeft zijn
brood niet in ledigheid gegeten !

Wij wisten het wel, Heer, hij was door
de ziekte getekend, maar wij hadden hem
toch zo graag nog bij ons. Nu geloven
wij dat hij bij U leeft. Daarom zeggen
wij dank om zijn gegeven zijn aan ons,
om zijn ijver en inzet voor ons, om zijn
zo vanzelfsprekende eenvoudige goedheid.
Laat hem voor ons blijven zorgen.
O.L.V. van de H. Stede, bid voor ons.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66