



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Eric - Norbert DURIEU

echtgenoot van Mevrouw Laurette Verhenne

BEHEERDER DER N.V. VERVERIJ SINT ANTOINE

Onze dierbare overledene is van ons heengegaan in de volle rijpe kracht van zijn jong leven. Zijn dood heeft ons verrast en doet ons allen nadenken over de broosheid van het menselijk bestaan.

Zijn astferven laat een pijnlijke leegte na in zijn beproef gezin en in de bloeiende onderneming waarin hij leiding had.

Wij zullen hem blijven gedenken als de joviale dynamische jonge man, vol ondernemingsgeest, rijk begaafd.

Wij vertrouwen hem aan de Heer toe, in overgave aan zijn heilige wil, en in een sterk vertrouwen dat God de mens nooit in de steek laat, ook niet over de donkere grenzen van de dood heen. Dat geloof houdt ons recht ook in de duisterste uren.

Mijn geliefde echtgenote, zo vlug zijn wij van mekaar verwijderd. Ik dank u voor uw diepe genegenheid en voor alles wat u voor mij betekende. Ik vertrouw u onze lieve kinderen toe. Wees zoals steeds de moedige vrouw en stel al uw betrouwen op Gods liefdevolle nabijheid.

Mijn lieve kinderen, gij waart mijn trots, ik hield van u meer dan ik u zeggen kan. Zo graag had ik u zien opgroei tot degelijke schone mensen, ik had er alles voor over u daarin te helpen. Weest nu verder heel flink en omringt mama met een grote liefde, ze zal het zo nodig hebben. God zegene en beware u.

Mijn dierbare ouders, familie en mijn vele vrienden, zo graag was ik in uw midden, ik hield van mensen, uw vriendschap maakte me gelukkig. Laat mijn gedachtenis in u verder leven en bidt voor mij.

Un être cher nous a quitté dans la pleine force de ses jeunes années. Attristés par cette mort subite nous méditons sur la fragilité de notre existence humaine.

Cette brusque séparation laisse une plaie profonde dans le cœur de sa famille éprouvée et, dans l'entreprise florissante dont il avait la direction, un vide pénible.

Nous gardons de lui le souvenir d'un homme jeune, agréable, jovial et dynamique, doué de grandes qualités.

Nous vous le rendons, Seigneur, dans la confiance entière en Votre bonté. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient. Ayez pitié de ceux qui pleurent et de ceux qui souffrent, donnez à tous l'espérance et la paix.

Épouse bien-aimée, nous avons été si vite séparés. Merci de votre affection et de tout ce que vous avez été pour moi. Je vous confie nos chers enfants. Demeurez la femme courageuse, toujours confiante dans l'infinie bonté de Dieu.

Mes bien chers enfants, vous qui m'étiez si chers, vous toute ma fierté. J'aurais tant voulu vous voir grandir, tant aimé vous guider et vous suivre dans votre avenir. Soyez fermes et entourez votre maman d'une grande tendresse, elle en aura tellement besoin. Que Dieu vous garde et vous bénisse.

Chers parents, famille et amis, comme j'étais heureux parmi vous tous, Je vous aimais, votre amitié c'était mon bonheur.

Que votre pensée m'accompagne dans l'au delà et que votre prière m'y rejoigne.



HEER
ERIC-NORBERT DURIEU
24.8.35 8.11.70

Mevrouw Eric DURIEU,
Jongheer Ghislal DURIEU,
Jongeifrouw Kelly DURIEU,
Jongheer Timmy DURIEU,
de Heer en Mevrouw Norbert DURIEU-DESPRIET,
de Heer en Mevrouw Alfonso VERHENNE-VERCAMER,
Mevrouw Georges VANDENBERGHE-DURIEU,
De familien DURIEU-VERHENNE-DESPRIET en VERCAMER,
Het personeel der N.V. VERVERIJ SINT ANTOINE,

diepgevoelig voor de blijken van
de sympathie témoignées à l'occasion
deur in hun rouw, beul-
gen U hun innigste dank.

profondément touchés des marques
de sympathie témoignées à l'occasion
de leur deuil, vous en expriment
toute leur reconnaissance.