

† Eén jaar pas nadat vader ten hemel ging  
is moeder hem gevolgd...

MEVROUW

## LEONIE DURNEZ

weduwe van Heer Jozef VANNESTE,

Erelid van de H. Hartebond.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

geboren te Wervik op 2e oktober 1886 en door Christus heiligende Sacramenten en Pauselijke zegen bereid het goddelijk leven ingegaan, na een verdienstelijk, offerend en rijkgevuuld leven, te Gullegem op vrijdag de 27ste van de H. Hartemaand 1969.

Als twee mensen ooit, voor God en levensopgave, elkaar zeer diep hebben ontmoet, dan waren het vader en moeder.

Zelfde groot geloof :

God was helemaal God voor hen ! De Allerhoogste. De vader uit het evangelie, die de naam van ieder menskenkind « in de palmen van zijn handen » schrijft ! Die elke levensweg met liefde uitstippelt.

Aan die Godshand wandelt men dan, door de bewogenheid van 't leven, in gebed, betrouwen, zelfgave.

Moeder heeft, als vader, en samen met hem, veel gebeden. Een vrome vrouw, thuis, in de kerk, op bedevaart.

Haar betrouwen op God en zijn Voorzienigheid was... een eenvoudige inblik in haar eigen moederhart : « zo zal ook het vaderhart zijn van God ».

Hieruit is het onvergelykelyk schoon Vannestegedin geboren. Dertien welgekomen kinderen ! Allen naar vader en moeder geard. Erfgenamen ook, van hun Godsgevoel en grootmoedigheid. Twee missionarissen onder hen, een hospitaalzuster.

Moeder droeg grote zorg voor haar gezin : wijd, sterk, in onverbroken gave van zichzelf ! 't Ging om haar goede echtgenoot, de geliefde kinderen !

't Ging om een Godshaard. Hoe kon zij bemoeiden en attent zijn voor alles. Tot op haar sterfbed bleef zij moederlijk bekommerd !

Maar nog verder reikte haar grootmoedigheid : zij leefde mild mee met elk goed werk, met alle mensendeernis.

Wij danken God om deze moeder. Wat wij zijn, zijn wij door haar. Haar heengaan maakt het zo troosteloos eenzaam rondom ons. Dat beeld van moeder zal ons dan ook bijblijven.

En 't maakt ons gelukkig te weten dat haar laatste dagen, juist als die van vader, zo getroost geweest zijn door de genegen zorgen van haar zonen en dochters, door de aanwezigheid van één harer missionarissen ; dat alles zal een troost zijn voor Roger, ginder in 't verre missieland. Haar leven, en dat van vader, worden niet met hoge ouderdomscijfers noch met menselijke lof verteld

Dierbare kinderen en kleinkinderen,

Terug verenigd met Vader, blijf ik over u allen waken ! Weest niet bedroefd om mijn heengaan, vooral niet u, Elisabeth, die mij zolang ter zijde stond, met tedere genegenheid en geduld ! Mijn lijden en afscheid hebt gij zoveel dragelijker gemaakt.

Blijft allen in liefde met elkaar leven - eensgezind zoals wij het u hebben voorgedaan.

God zegene en beware u allen ! Alles is volbracht.

Mijn Jezus barmhartigheid.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn hoop.

De kinderen en kleinkinderen van Jozef Vanneste-Durnez.

De families Durnez-Leleu,

De families Vanneste-Callens,

**danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.**

**Druk Bourgois, Gullegem**