

«Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan opnieuw neer in je hart,
en je zal zien dat je weent
om wat je eens vreugde schonk.»



Dankbaar aandenken aan

De Heer JOZEF DUSAER

weduwnaar van

Mevrouw JEANNE-MARIE STULENS

lid van de Bond van Gepensioneerden en
van andere godvruchtige genootschappen

Geboren te Hoeselt op 22 januari 1905 en
godvruchtig overleden in het Sint-Martinus
ziekenhuis te Bilzen op 30 november 1983,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

Onze goede vader is van ons heengegaan. Ondanks zijn harde weerstand heeft hij de strijd moeten opgeven. De dood is voor hem nu een bevrijding van zijn langdurige ziekte.

Bedroefd om deze scheiding zijn we tegelijkertijd blij dat vader werd opgenomen in de vreugde van de Heer en dat hij nu beloond zal worden voor zijn verdienstelijk leven hier op aarde.

De dierbare overledene was een diep gelovig man. Voorspoed en tegenslag, vreugde en droefheid, hij kon het allemaal heel gelovig aanvaarden en ook verwerken.

Zijn leven was getekend door arbeid, toewijding en zorg. Hij leefde eenvoudig en rustig. Hij stelde geen hoge eisen maar voelde zich gelukkig in zijn gezin en bij zijn dagelijks werk.

Dierbare kinderen en kleinkinderen hebt dank voor de goede zorgen waarmede gij mij steeds omringd hebt. Dank ook voor de vele bezoeken aan mijn ziekbed. Zij hebben mij veel plezier gedaan en mijn lijden verlicht.

In de hemel zal ik nu moeder zaliger weerzien. Samen zullen wij nu voor U allen blijven zorgen. Wilt gij ons gedenken in uw gebeden.

**Uw gebed was ons een steun
uw medevoelen een troost.**

Hiervoor danken U :

**de families DUSAER-WILLEMS
en STULENS-LORMANS.**

**Begrafenissen Hayen, Hoeselt. Tel. 011/411078
Drukk. Vandebroek-Roux, Hoeselt**