

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MARIA DUSONG

echtgenote van

René VANDER LINDEN

geboren te Oprakel,
op 20 November 1898 en overleden te Nederbrakel,
op 19 Augustus 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hare opofferingen te midden van haar langdurig lijden voor haar echtgenoot en hare kinderen, kenden geen grenzen. De goedheid jegens hare evenaasten deed haar door iedereen beminnen ; daardoor genoot zij de vrede, ook tijdens hare uitputtende ziekte.

Vele lange maanden heeft deze brave moeder doorgebracht in pijn en ellende, nu zijn haar moede ogen gesloten en haar bleke handen gevouwen voor de eeuwige rust. Want voorzeker zal haar geofferd lijden door de Almachtige overvloedig beloond worden. Hij immers is rechtvaardig en heeft de eeuwigheid om de weldoeneren te vergoeden.

Duurbare echtgenoot en beminde kinderen, gij hebt met alle middelen en de genegenste zorgen getracht mij nog enkele jaren bij U te houden ; het heeft niet mogen baten ; maar troost U in uwe pijnlijke smart, welke mijn vroegtijdig heengaan bij U heeft verwekt, want de Almachtige heeft mij tot zich geroepen om mij uit mijn ongeneesbare en pijnlijke ziekte te verlossen en een vreugdevoller wederzien in het hiernamaals voor te bereiden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Mijnheer René VANDER LINDEN ;

**Mijnheer en Mevrouw Richard VANDER LINDEN-MORRE en kind Lydia ;
Mevrouw Weduwe Camiel DUSONG-FAIGNAERT ;**

**De Familiën VANDER LINDEN, DUSONG, FAIGNAERT, VANDE
CATSIJNE,**

**zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw, en danken U hiervoor.**