

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Remi-Benediktus Dusong

weduwnaar van Mevrouw

Clara FAIGNAERT

geboren te Opbrakel,

de 18 Maart 1872 en godvruchtig overleden in de

kliniek te Opbrakel, de 21 Juli 1955,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Van anderen zegt men gauw en gemakkelijk dat ze oud zijn; van zich zelf durft men zulks zelfs niet denken. En toch komt er een ogenblik voor iedereen waarop een ziekte of kwaal opdaagt, die dwingt te denken aan de dood. Wat is het woord van Kristus waar ook voor ouderen van dagen: « De Dood komt als een dief in de nacht ». Dat ieder gelovige er het besluit uit trekke en naleve: « Weest altijd bereid ».

De duurzame overledene heeft steeds in zijn leven zijn best gedaan zo goed mogelijk voor zijn gezin te werken en te zorgen, niettegenstaande hij moeilijke ogenblikken heeft gekend en beproevingen heeft doorstaan. Taai en volhardend hield hij vol tot wanneer werkelijk zijn krachten plots begaven en hij voor de eeuwigheid werd gesteld. Al het goede dat hij deed zal God indachtig zijn en hem daarom genadig zijn.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan is wel zeer plots geschied en zal U bedroefd hebben. Troost U, mijn jaren om te gaan waren immers aangebroken. Ik dank U voor het goede onderhoud bij U genoten, en rekenende op uw gebeden, zeg ik U allen vaarwel en tot ziens in de hemel bij O.L. Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschouwer, Nederbr

Mijnheer en Mevrouw Gentiel DUSONG-DELANGE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Achiel MORRE-DUSONG, kinderen en kleinkind;
De familiën DUSONG, FAIGNAERT, ORINS, VAN DEN BOSSCHE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw, en danken U hiervoor.