



Vroom en dankbaar aandenken aan

MEVROUW

LOUISE - ANGELE DUTHIE

echtgenote van de Heer

REMI ROMAN

geboren te Parike, op 7 november 1897 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel - Opbrakel, op 28 april 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

God, Gij alleen zijt bereid u te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden daarom voor uw dienaressen, die wij vandaag ten grave dragen: gebied uw HH. Engelen haar op te nemen en te geleiden naar het nieuwe paradijs, de hemel.

Zo zal zij, die in U geloofde en in U trouwde, de macht van het kwaad ontgaan en delen in de hemelse vreugde voor altijd.

Met gans de Kerk bidden wij, dat zij moge gelukkig zijn in de heerlijkheid van God.

Beste echtgenoot en kinderen, heb dank voor de zorg die gij aan mij hebt besteed, weest goed voor elkaar en bidt voor mij.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor mij.

Maria, moeder van God, wees mijn zaligheid.

**De families ROMAN, DUTHIE, DE CUBBER
en VAN ACHTER,**

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel