

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles... en tevreden sterven.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Lucienne DUTHIE

echtgenote van de Heer

Albert VANDEVOORDE

gebo:en te Everbeek op 23 februari 1925 en
godvruchtig overleden in de Kliniek der Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 2 februari 1995,
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

†

De families

**DUTHIE, VANDEVOORDE,
COSIJNS en BEERENS,**

danken U

voor uw blijken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Dierbare echtgenote en moeder,

uw plots heengaan heeft ons allen diep getroffen. Waarom moest gij, beminde echtgenote en moeder, zo plots van ons heengaan, terwijl wij zo een behoefte hadden aan uw grote genegenheid en moederlijke liefde.

Met dankbaarheid zullen we u blijven gedenken, uw herinnering zal verder blijven leven in het hart van ons allen en zal ons steun geven in het verder leven.

Zeer beminde echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, ik wenste nog lang bij u te blijven, doch onze Hemelse Vader heeft het anders gewild en mij tot Zich teruggeroepen. Dank voor de tedere zorg waarmee ge mij steeds hebt omringd.

Blijf elkaar steunen in mooie en moeilijke dagen. Bidt voor mij. Ik bid voor u vanuit de hemel.

Familieleden, vrienden en kennissen, ik neem afscheid van u en vraag mij te blijven gedenken in uw gebeden.

Namis : zaterdag 11 maart 1995 om 17 u. 30.