

« Ik ben Verrijzenis en Leven », zegt de Heer : « wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid ».

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Albert DUTRANOY**

weduwnaar van Mevrouw

**Emma DE PLANCKE**

geboren te Parike op 6 november 1896  
en er godvruchtig overleden op 11 april 1988,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken

—  
Krijgsgevangene 1914 - 1918.  
Lid van de Bond der Derde Leeftijd.

---

†

De families **DUTRANOY, DE PLANCKE,**  
**LEROY en DOOLAEGE,**

danken U voor Uw blijk van genegenheid  
en medevoelen.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Begraf. bvba RAOUL, Brakel - (055) 42 24 49

In eenvoud is deze duurzame overledene door het leven gegaan, in eenvoud en stilte is hij uit het aardse leven gestapt, op weg naar de eeuwigheid.

Weinigen bereiken zo'n hoge ouderdom en mogen bovendien nog hun laatste levensjaren in de vertrouwde omgeving van hun familie doorbrengen. Om wille van dit geluk was hij de zijnen bijzonder dankbaar. Maar des te zwaarder zal het voor de kinderen dan ook zijn hun vader te verliezen en niet meer dagelijks voor hem te kunnen zorgen.

Na dit leven, met zijn werken en zorgen, met zijn schone dagen, zijn beproevingen en lijden, kan hij nu zijn God en Schepper hoopvol tegemoet gaan.

Mijn duurzame kinderen, bij dit afscheid wil ik U een laatste maal danken voor de liefde en de genegenheid waarmee gij mij hebt bijgestaan. Nu gij voor mijn aards bestaan niets meer kunt doen, vraag ik alleen nog een gebed.

Moge het U goed gaan op uw verdere levensweg !