

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## DANIEL DU-TRANOIX

echtgenoot van mevrouw

**Edith MEULENEIRE**

geboren te Elst op 9 oktober 1942 en godvruchtig  
overleden in de kliniek St.-Raphaël te Leuven  
op 23 januari 1983,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Onze parochiegemeenschap is in diepe rouw  
gedompeld ! Een welbekende en sympatiese fi-  
guur, een trouwe parochiaan, een vaardig wer-  
ker, een liefdevolle echtgenoot en kommervolle  
vader, is in de bloei van zijn mannenjaren uit  
ons midden weggerukt.

Als door een dief in de nacht werd hij door  
een geheimzinnige ziekte overvallen. Zoals iedere  
dag naarstig aan het werk, viel het alaaam hem  
plots uit de handen en moest hij naar het zie-  
kenhuis worden overgebracht. Gedragen door de  
liefde van zijn echtgenote, zoon en familieleden,  
omringd door de toegewijde zorgen van het per-  
soneel, gesteund door het gebed van de ganse  
parochiegemeenschap, werd hij er aan de top-  
wetenschap toevertrouwd. De Heer heeft echter  
gehandeld volgens zijn ondoorgrondelijk raads-  
besluit. Het offer valt zwaar, maar met kristelijke  
gelatenheid bidden we : Onze Vader... uw wil  
geschiede op aarde als in de hemel.

Duurbare echtgenote, teergeliefde ouders en  
schoonouders, de wonde die mijn heengaan in  
uw harten slaat is diep en wijd ; de kelk die gij  
te drinken krijgt is bitter. Zoekt evenwel troost  
en sterkte bij de Heer : Hij slaat niet zonder te  
zalven ! Ik dank u voor uw liefde en toewijding  
en bezorgdheid tijdens mijn ziekte. Ik reken ook  
op de steun van uw gebed.

Mijn duurbare zoon, ondanks mijn dood laat  
de Heer niet toe dat ge uw toekomst opbouwt  
zonder de raad en de vermaningen van uw  
vader. Vergeet mijn zorgen niet, houd mijn voor-  
beelden en tippen voor ogen : weest vlijtig en  
vroom, werkzaam en oppassend, onderdanig,  
liefdevol en gedienschtig voor uw moeder en groot-  
ouders. Bid voor uw vader al de dagen van uw  
leven.

Duurbare ouders, schoonouders, broers, zusters  
en familieleden, hebt veel dank voor uw gene-  
genheid en vriendschap en bidt voor mij.

Jezus, barmhartigheid.



Edith MEULENEIRE,  
Marnik DU-TRANOIX,

zijn echtgenote,  
zijn zoon.

De families DU-TRANOIX, MEULENEIRE,  
SEGHERS en VAN WAEYENBERGHE,

danken U voor de blijken van uw deelneming  
in hun rouw.