



Dit weze een dankbaar aandenken aan

DE HEER

Gerard DU TRANOIX

weduwnaar van Eliza SEGERS

Hij werd te Sint-Maria-Horebeke geboren op 25 november 1914 en overleed op 14 januari 1996 in het ziekenhuis te Zottegem, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Namis op zondag 11 februari 1996 te Elst om 10.30 uur.

*Gerard.*

*Hij werkte als een boer op zijn akkers en gaarden.  
Zo heeft hij zijn brood en zijn hemel verdiend.  
Hij hield van de mensen en van zijn paarden.  
Hij bad met zijn handen en God was zijn vriend.  
Zijn handen die zaaiden het dagelijks brood,  
ze rusten thans in het uur van de dood.*

*Hij was een van de blijgezinden  
die rustig en tevreden zijn,  
gerijpt en als belegen wijn ...  
Hij had alleen maar vrienden.*

*Zijn kinderen waren zijn steun en trots  
en zo nabij de laatste dagen.  
Hij was een vechter en een rots  
die moedig was en zonder klagen  
zijn kruis ten einde heeft gedragen ...*

*(L.V.)*

De families DUTRANOIX, DE STOBBE-  
LAIRE en SEGERS, DE MEYER danken  
U, voor uw gebed en medeleven.

---

*Rouwcenter "Funeralia" Zwalm - Brakel*

*055/49.93.54 - 42.84.80*