

†

VRROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Judith DUTRANOIX

echtgenote van de Heer Justin DE VISSCHER,

geboren te Nederbrakel op 1 januari 1912
en overleden in het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde op 9 maart 1991,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

« Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot stof
der aarde wederkeert.» (Gen. 3.19)

Met deze woorden herinnert de Kerk ons in deze
Veertigdagentijd aan de betrekkelijkheid van het
aardse en de vergankelijkheid van het leven.

Wie had enkele weken geleden durven vermoeden
dat deze sterke vrouw ons in zo'n korte tijd
zou verlaten. Zij was nooit echt ziek geweest,
zij voelde zich nog zo goed, tot zij onverwacht
werd neergeveld om niet meer op te staan.
Zelfs de sterken zijn niet opgewassen tegen de
dood die niemand kan ontlopen.

Moeder voelde het aan dat de Heer haar zou
komen halen voor de dingen die niet meer
voorbijgaan. Laat mij maar de sacramenten der
zieken ontvangen, zei ze, dan ben ik gereed.
Zoals zij steeds het leven met zijn lief en leed
had aanvaard, zo aanvaardde zij, als diep-gelovige
vrouw, ook de dood.

Dit heengaan doet ons pijn, maar ook wij willen
in overgave zeggen met het boek « Prediker » :

« Alles heeft zijn tijd.

Er is een tijd van werken

en een tijd van rusten.

Een tijd van groeien,

en een tijd van verwelken.

Een tijd van geboren worden

en een tijd van sterven ».

Wij danken U, God, voor haar leven van eenvoud
en plichtsbetrachting, van diep geloof en vertrou-
wen. Wij danken U omdat Gij altijd met haar zijt
meegegaan en nu op haar wacht met een leven
van geluk dat eeuwig duurt, want uw hemel zal
haar deel zijn.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw toewijding, warmte en genegenheid
die ik steeds van U mocht ervaren. Over de dood
heen blijven wij met elkaar verbonden. Vergeet
mij niet in uw gebeden. Tot weerziens bij de
Heer.

De families

DUTRANOIX, VAN WITTENBERGHE,

DE VISSCHER, CEUTERICK,

danken U oprecht voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.

Namis : maandag 8 april 1991 om 19 uur.

Drukk. Devleeschouwer - Hoste en Zn., Brakel