

Omdat ook de God-Mens geleden heeft, kan elk lijden verdienstelijk zijn voor ons zelf en de medemens.

†

VROOM AANDENKEN AAN DE

HEER

Julien DUTRANOY

weduwnaar van

Mevrouw CLara DENIE.

Geboren te Parike op 10 september 1898 en godvruchtig in het hospitaal te Ronse overleden op 20 september 1983.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van Bond der Gepensioneerden.

Na een leven van werken en zorgen voor een groot gezin, kwam voor deze duurzame overledene de tijd van beproeving en lijden. Enkele jaren geleden ontviel hem zijn vrouw. Later deden de kwalen van de ouderdom zich meer en meer gevoelen.

Ziekte leidde hem tot opname in een kliniek. Medische verzorging kon zijn leven nog wat verlengen, maar van echte genezing was er geen sprake meer.

De laatste weken werd hij er zich van bewust dat zijn leven naar het einde toeging. Hij kon zich gereed maken voor de grote reis naar een liefdevolle en barmhartige Vader. Om er te genieten van een verdiende rust.

Lieve kinderen, uw veelvuldig bezoek tijdens mijn ziekte was voor mij een teken van genegenheid en dankbaarheid. Het was voor mij een troost en ook een borg, dat gij mij ook nu niet zult vergeten in uw gebed.

De families DUTRANOY, DENIE,
LEROY, PORREWIJCK,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel